

Tiden för Jesu återkomst beräkningsbar

Det pågår mycket diskussion idag om coronaviruset är ett profetiskt tecken som förebådar Jesu återkomst eller inte. Överordnat alla dessa meningsutbyten brukar vara att vi inte kan, och heller inte ska kunna veta när Herren kommer tillbaka till jorden. Många kristna menar att ovissheten hjälper oss att alltid hålla oss beredda. I denna artikel argumenterar jag för motsatsen. Jag tror att Gud i denna sena timme både vill att vi ska räkna ut tiden för återkomsten, och har berett oss möjligheten att göra det. Likt löparen som bäst kan disponera sina krafter genom att veta exakt hur långt det är kvar till målet, kommer en kunskap om tidpunkten för återkomsten att vara till ovärderlig hjälp.

I sitt eskatologiska tal i Matteus 24 säger visserligen Jesus att ingen vet stunden för hans återkomst, men han säger inte att ingen någonsin kommer att veta. På ett annat ställe (Matt 10:5) instruerar han sina apostlar att inte gå till hedningarna med evangeliet vilket alla förstår inte gäller idag. När han därför säger till apostlarna att *"det inte är er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern... har bestämt"* (Apg 1:7) så behöver det inte gälla för alla människor under alla tider. Vi måste ta hänsyn till att Guds frälsningsplan går igenom olika faser med i viss utsträckning olika spelregler.

Men säger inte Jesus att han kommer som en tjuv om natten? Jo, men bara för de oförberedda. *"Om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus."* (Matt 24:43) Märk den orsaksmässiga kopplingen mellan att *veta* och att *vaka*: Om husägaren visste när tjuven kom då hade han vakat och så undvikit katastrof. Att vaka förutsätter därför en kännedom om tiden. Så om vi vill hörsamma Jesu uppmaning att vara beredda så bör vi därför försöka ta reda på tiden. Också Paulus är tydlig med att Jesu efterföljare inte kommer att bli överraskade av ankomsten: *"Ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv"*. (1 Tess 5:4)

Så även om tidpunkten för Jesu återkomst varit fördold under de senaste 2000 åren så finns det ingenting i Bibeln som säger att den alltid kommer att vara det. Tvärtom faktiskt! I profeten Daniels 12:e kapitel ställs den konkreta frågan *"hur länge dröjer det innan slutet kommer"* (v.6), och den får svaret *"dessa ord ska förbli gömda och förseglade till den sista tiden"* (v.9). Men inte längre! Då *"ska många forska i [bokrullen] och kunskapen ska bli stor"* (v.4). Att vi idag börjar kunna räkna ut när Jesus återkommer blir därför i sig ett tidstecken på att vi är nära.

Men hur kan vi då veta när Jesus kommer tillbaka? Den goda nyheten är att vi inte behöver förlita oss på personliga tilltal från Gud, världshändelser eller osäkra datum från sekulär historia. Allt som behövs finns i Bibeln. Den innehåller en kronologi allt från skapelsen till evigheten där många viktiga årtal, inklusive året för återkomsten, går att räkna fram genom en enkel summering av bibliska tidsuppgifter. Detta har förvisso många försökt tidigare, men det nya är att kronologin nu är verifierad. Guds rike börjar exakt 6000 år efter skapelsen, vilket är att förvänta från annan bibelexeges. Dessutom infaller de viktigaste händelserna i judarnas historia på så kallade jubelår, år som återkommer i femtioårsintervaller enligt 3 Mos 25. Och inte nog med det. Den allra viktigaste händelsen ur ett judiskt perspektiv är mottagandet av Moselagen på Sinai berg (och uttåget ur Egypten 7 veckor tidigare), och den inträffade år 2500 efter skapelsen, det vill säga på det 50:e jubelåret eller jubelårens jubelår! Jag betraktar allt detta som Guds klapp på axeln som en bekräftelse på att beräkningarna är korrekta.

Uträkningen visar att Jesus kommer tillbaka år 6000 efter skapelsen. Det säger naturligtvis inte så mycket om vi inte konverterar årtal till år efter Kristus. Det låter sig göras, men då måste vi blanda in ett sekulärt datum som inte återfinns i Bibeln. Det säkraste är Jerusalems tempels förstörelse under romarna som skedde år 4033 efter skapelsen (enligt summeringen av bibliska uppgifter) och 70 efter Kristus (enligt sekulära historiker). Sedan är det bara att räkna för den som så önskar.

Många känner säkert en olustkänsla inför det jag skriver. Hur många "date-setters" har inte framträtt under historiens lopp, och alla har varit förvirrade eller till och med bluffmakare. Många kristna är därför "brända" och vill inte upprepa samma misstag. Men tänk om det är djävulen som använder tidigare felsteg som "pojken som ropade varg"? Tänk om alla tidigare rop på att "tjuven kommer" gjort oss oengagerade när den verkliga tjuven står för dörren! (Och då är det *dagen* och inte Jesus som är tjuven enligt 1 Tess 5:2.)

Det är dags för kristenheten att börja förbereda världshistoriens största händelse, och en viktig del i denna förberedelse är att ta reda på hur lång tid det är kvar. Det kommer att hjälpa oss hålla ut under den storm som är på väg, en storm i vars perspektiv coronaviruset är en stilla fläkt. *"Den som håller ut till slutet ska bli frälst."* (Matt 24:13)

Anders Gärdeborn, Västerås